

2023 2024 Eğitim Öğretim Yılı
Ayaş Bahri Hacıahmetođlu İlkokulu
Dilimizi Zenginleřtirelim Aralık Ayı Etkinlik Faaliyet Raporu

ANAHTAR KELİMELELERLE HİKÂYE ANLATMA YARIŐMASI

YARIŐMA KATILIM ŐARTLARI

1. " **Arkadařlık, güven, samimiyet, dűrűstlűk, iyi niyet, oyun, okul, mahalle, tebrik etme** bu kelimeler dođrultusunda hikâye anlatılacak.
2. Yarışmaya okulumuzdaki tűm űđrenciler katılabilir.
3. űđrenciler yarışmaya yalnızca bir (1) hikâye ile katılacak ve her sınıftan (2) űđrenci seűilecek.
4. Anlatılacak hikâye űđrenciye verilen kelimelerle űzgűn bir űekilde hazırlanmalıdır.
5. Hikâyeyi anlatacak űđrenci, hikâyenin bir (1) nűshasını kendi el yazısı ile ders űđretmenine vermelidir.
6. Farklı platformlardan alınan benzer eserler yarışmadan elenecektir.
7. Hikâye anlatma Tűrkűe anlatım tekniklerine uygun olmalıdır.
8. Anlatılacak hikayeler A4 ebatında hazırlanmalı ve komisyona kurřun kalemle yazılarak teslim edilmelidir
9. Dereceye giren eserler okul eser seűme kurulu tarafından űdűllendirilecektir.

ANAHTAR KELİMELERLE HİKÂYE ANLATMA YARIŞMASI SONUÇLARI

Anahtar Kelimelerle Hikâye Anlatma Yarışması ile öğrencilerimizin Türkçe 'deki söz hazinesini, söz dağarcığını, kelime hazinesini, kelime kadrosunu ve söz varlığını tanımlarını sağlamak, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek, düşünce dünyasına hitap edebilmek, öğrencilere düşünme, yorumlama yeteneği kazandırmak, öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek, öğrencilerin anlama ve anlatma becerisini geliştirmek amacıyla okulumuzda düzenlenen anahtar kelimeler ile hikaye anlatma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz,

1. 3/A Sınıfından Işılso ŞAHİN.....(TOZLU KUTU)
2. 3/A Sınıfından Elif AYDOĞDU.....(HAZİNE)
4/A Sınıfından Mehmet Talha ERDURUCAN.....(OKUL TURNUVASI)
3. 2/B Sınıfından Zümra ÖZSOY.....(MAKET EV YARIŞMASI)













TOZLU KUTU

Bir zamanlar küçük bir köyde, yemyeşil ağaçların içinde macera dolu bir okul, neşeli öğrencilerle dolup taşıyordu. Bu okul sadece ders kitapları değil dostluklar, maceralar, samimi arkadaşlıklar ve öğrenmenin bütünü dünyasını sunuyordu. Bir gün sınıfın en meraklı öğrencisi olan Seyit, oyun oynarken

kaçan topuna almak için okulun bodrum katına inmek zorunda kaldı. Okulun bodrum katında tozlu bir kutu buldu. Kutunun içinde, eski bir defter ve yıpranmış bir kalem vardı. Seyit, defteri karıştırdıkça önceki nesillerden kalan resimleri ve yazıları gördü. Defterde yazanlar okulun sadece bir bina olmadığını, arkadaşlığın, kalıcı dostlukların öğretildiği bir yer olduğunu, Seyit bu eski defterin sayfalarını dolaştıkça, önceki kuşakların öğrenme sevgisini ve arkadaşlık bağlarını hissetti. Seyit eski defteri ve kalemi olarak kendi hikayesini dürüst bir şekilde ekledi ve sonra kutuyu alarak mahallesine doğru koşmaya başladı. Mahalledeki arkadaşlarını oyun oynadıklarını gördü ve hemen yanlarına gitti. Onlara kutunun içindeki olanları gösterdi. Arkadaşlarında bu yazılardan ve gördüklerinden çok etkilenmişlerdi. Ertesi gün Seyit sınıfa geldiğinde kutuyu öğretmenine teslim etti. Öğretmenide Seyit'in bu iyi niyetli davranışından dolayı Seyit'i tebrik etti ve sınıfta Seyit'i alkışladılar.

Isilsu SAHİN
3/A Sınıfı

HAZINE

ELİF AYDOĞDU
3/A

Ramazan ve Hayati abi kardeşler. Anneleri > kendileri daha küçükken vefat etmiş. Bu iki kardeş babaannelerinin ve dedelerinin yanında öksüz büyümüşler. Yaşamlarını köyde sürdürüyorlarmış. Babaları başkalarının yanında çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyormuş. Babaları çocuklarını dürüst, iyi niyetli, ahlaklı birer insan olarak yetiştirmeye çalışıyormuş. Bu iki kardeş de babalarının sözünden hiç çıkmaz, birbirlerine çok güvenirlermiş.

Ramazan ve Hayati yaşadıkları köyün mahallesinde büyük bir hazine olduğunu duymuşlar. Ve bu hazineyi bulmaya karar vermişler. Abi ve kardeş bir sabah ellerine kazma kürek alarak babalarının yanına gitmişler.

- Babacığım bize izin ver gidip hazineyi arayalım demişler. Babaları çocukların aramaya kararlı ve istekli olduklarını anlayınca onlara izin vermiş.

Babaları onları çok sevdiği arkadaşları olan Mustafa ustaya göndermiş. Hazineyi bulmanızda yardım etmesini isteyeceksiniz demiş. Çocuklar bunun üzerine çok sevinmişler.

İki kardeş büyük hazineyi bulma hayaliyle yola çıkmışlar. Uzun ve yorucu bir yorculuktan sonra Mustafa ustayı bulmuşlar. Abi kardeş kendilerini babalarının göndendiğini ve büyük hazineyi bulmak istediklerini anlatmışlar. Mustafa usta çocukları büyük bir mutlulukla ve samimiyetle karşılamış. Mustafa usta çocuklara ne yapacaklarını anlatmış. Çocuklar yemişler, içmişler hazineyi bulma hayaliyle uykuya dalmışlar. Sabah uyanınca çocukları Mustafa usta atölyeye götürmüş. Gündüzleri burada çalışıp, akşamları ise kitap okuturacağım demiş. Abi kardeş Mustafa ustanın anlattıklarını kabul etmişler. Günler, geceler böyle gelip gitmiş.

Bir sabah çocuklar Mustafa Ustaya biz artık hazineyi bulmak istiyoruz demişler. Mustafa usta madem hazineyi bulmak istiyorsunuz, o zaman sizi yarın sabah sınav yapıyorum sonular sunuyum demiş. Abi kardeş mutlulukla kabul etmişler. Ertesi gün sınavı başarıyla geçmişler. Bütün soruları bilmişler. Mustafa usta çocukları tebrik etmiş. Ve pek çok kitap hediye etmiş. Böyle bilgili ve çalışkan olursanız her zaman kazanırsınız demiş. Abi ve kardeş gerçek hazinenin çalışmak olduğunu anlamışlar. Kazandıkları paralarla babalarının yanına dönmüşler. O günden sonra da çok çalışıp çok bilgili olmuşlar,

21B
Zümre

Zümre ÖZSOY
21B Sınıfı

MAKET EV YARIŞMASI

Cemre okulda arkadaşlarıyla sarklan
baç oynarken zil çaldı ve Öğretmenleri sınıfa
girdi. Öğretmenleri size çok güzel bir haberim var
dedi. Öğrenciler çok merak ettiler ve ne olduğunu
sordular. Öğretmenleri ise şöyle dedi: Çocuklar sınıfımızda ma-
ket ev yarışması düzenleyeceğiz deyince herkes çok sevindi
ve öğretmenleri şöyle guruptandırdı:

Zeynep, Kerem, Ayşe Nur, Ali, Cemre sizin takımınız
parıldayan takım olsun.
Murat, Ece, Kaan, Sude, Mert sizin takımınız ise yil-
dızlar takımı olsun dedi. Okul bitti ve parıldayan
takım ağaç evlerinde buluştular. Birlikte çok güzel
bir maket ev yaptılar. Yıldızlar takımı ise parkta bu-
luştular. Düşündüler düşündüler ama hiç birşey yap-
madılar. Fikir almak için parıldayan takımdan yardım istedi-
diler. Cuma günü geldiğinde iki takım da maket evlerini
okula götürdü. Öğretmenleri baktığında ikisinin de çok
beğendi. Fakat yıldızlar takımı haksızlık olmasın diye
öğretmenlerine parıldayan takımdan yardım aldıklarını
söylediler. Öğretmenleride dürüst oldukları için tebrik
etti. İtiti takımında şeker verdi.

Mehmet Talha
ERDURKAN
4/A Sınıfı

OKUL TURNUVASI

Eve annem bana haber verdi, Pazartesi günü turnuva varmış, Hemen anneme, ne turnuvası dedim, Annem futbol turnuvası dedi, Biraz üzüldüm annem, neden üzüldün dedi, Ben de, ben futbol oynamayı bilmiyorum dedim, Annem de galırsın arkadaşlarımla mahallede galırsınız, daha iki gün var dedi, annem ben bir anda ıstıkladım doğru Murat ve Kuzey çok iyi futbol oynuyorlardı. Onlardan öğrenebilirdim. Ve o iki günde çok şey öğrendim. Sınıfların toplam 30 kişiydi, 15, 15'e ayrıldık, Bizim takımın rengi mavî rakibin rengi kırmızıydı. Hakem düdüğü çaldı, maç başladı, Dana top geldi, Topu kalelerine doğru sürdüm bir anda pas verdim, Hakan güzel vurdu, kalecileri Mehmet tuttu ve maç onlarla devam etti, Hakem ilk yarıyı bitirdi, Maç 0-0 duruşta arası oldu, İkinci yarı başladığında maç 4-2 yenildik yani kırmızı takım kazandı. Ben kaybettiğimize üzülürken rakip oyuncu yanıma geldi ve tebrik etti. Ve şöyle dedi eğer arkadaşlık büyükse büyük saygılar gönderiniz bizi, Sonra, ben oyun oynamayı seviyorum ve sokaktan geçerken Kuzey'e sana güveniyordum, dedim. Beni iyi eğittiniz, dedim. Salı günü okulumuza Ahmet diye çocuk geldi. Bir gözü emeliotliydı, Ona karşı dürüst olduk. Bazı arkadaşlarım o çocuğu güldü, Ben de ben de onun yanına giderek samimiyet bir şekilde ona kekimin yarısını verdim. Ve o bana iyi niyetli insan'sın dedi ve o dediginden beri hiç yüzüm asık olmadı, Eve gittiğimde annem neden bu kadar mutlusun?

dedi. Ben de okula bir çocuk geldi, Arkadaşlarım onla dalga geçti, Annem peki adı neydi? diye sordu. Ben de adı Ahmet dedim. Ve kekimin yarısını ona verdim, dedim. Annem çok mutlu oldu ve ödüle sen hak ettin dedi. Ben de ödüle gerek yok ben bunu ödül için değil işimden gelerek yaptım.

Mehmet Talha
ERDURUCAN 4/A