

## DEDE KORKUT

Yıllar öncesinde Oğuzların soylu bir beyi olan Aslan beyin bir kızı varmış. Bu kızın adı Yıldız Hatunmuş. Yıldız Hatun öyle güzelmiş ki güzelliği tüm diyarlara destan olmuş. Uzaklardaki bir köyde yaşayan cesur mu cesur, gözü pek bir yiğit varmış. Bu yiğidin adı Akın Kaan'mış. Bu yiğit bir gün Yıldız Hatunu görür ve âşık olur. Öylesine âşık olur ki o günden sonra gözü hiçbir kızı görmez olmuş ve bu hatunla evlenmek istemiş. Ama asla Aslan Bey'in kızını çok sevdiğini ve evlenmesini istemediğini bildirmiş ve Aslan Bey'i nasıl ikna edeceğini düşünür dururmuş.

Bir gün Akın Kaan'ın yolu bir bilgi ile kesişir ve bilgiye derdini anlatır. Bu Bilge de ona bir yol göstereceğini söyler. Ancak karşılığında bir şey yapmasını ister bu şey uzaklardaki bir ormanda sihirli kuyudan bir kova su getirmesini söyler. Akın Kaan uzun bir yola çıkar ve yolda giderken bir yaralı köylü ile karşılaşır köylüye yardım eder. Köylü de bu iyiliğin karşılığı olarak ona yardım etmek ister. Oda durumu köylüyü anlatır. Akın Kaan'a köylü o sihirli kuyudan su almanın imkânsız olduğundan bahseder ve sadece bir yolu olduğunu söyler. Sihirli kuyudan su almanın yolu kuyunun koruyucusu olan dev kurdu yenmek olduğunu söyler. Akın Kaan kendisinden emin bir şekilde kurdu yenebileceğini söyler ve yola devam eder. Sonunda kuyuya ulaşan Akın Kaan kurdu görür ve hemen saldırır. Kurt birkaç hamle ile Akın Kaan'ı yere serer ve ona güler. Akın Kaan daha da sinirlenir ve ayağa kalkıp tekrardan saldırır. Ama kurt yine yener. Kurda seslenir amacım sadece kuyudan bir kova su alıp gitmek olduğunu söyler. Kurt bu kuyunun suyunun çok değerli olduğunu ve herkesin almasına izin vermeyeceğini söyler. Kurda derdini anlatan Akın Kaan kurdun güvenini kazanır ve kurt, Akın Kaan'ın suyu almasına izin verir. Akın Kaan kurda teşekkür edip oradan mutlu bir şekilde ayrılır.

Suyu alan Akın Kaan Bilge'nin yanına geri döner ve işte istediğin suyu getirdim der. Akın Kaan Bilge'ye şimdi benim derdimin dermanını söyle der bilgiye bir şişe uzatır. Akın Kaan'a al bu iksiri Aslan Bey'e içir der. İçer içmez anında senin kendi kızına layık biri olduğunu göreceksin ve senin kızıyla evlenmene izin verecek. İksiri alıp köyüne dönen Akın Kaan bu iksiri nasıl Aslan Bey'e içireceğini düşünür ama bir yol bulamaz. Aslan Bey'in sarayının çok iyi korunduğunu ve girilmesinin çok zor olduğunu bilir. Ama yine de bir yol bulması gereklidir. Sarayın etrafındaki

çarşıda dolaşır iken bir Vezir ile karşılaşır ve iksiri Aslan Bey'e içirmeye yardım edebileceğini düşünür. Ancak veziri Böyle bir şeye nasıl ikna edebilirdi ki vezirin yanına gidip Vezir ile konuşur vezire derdini anlatır. Vezir böyle bir şeye yardım edemem der. Akın Kaan'ın ısrarı üzerine tamam kabul ediyorum yardım ederim der. Ancak bir şartım var der ve devam eder. Benimle bir yolculuğa çıkacaksın der. Uzaklardaki bir köye gitmem gerek ama tek başıma gidemem der. Bana senin gibi gözü pek, cesur ve güçlü bir yiğit lazım der. Akın Kaan teklifi kabul eder.

Akın Kaan ve vezir birlikte yolculuğa çıkarlar. Bu uzun ve zorlu yolculuktan sonra vezirin dediği köye ulaşırlar. Orada büyük bir elma ağacından birkaç tane elma toplarlar. Elmaları topladıktan sonra dönmek için yola çıkarlar. Akın Kaan yolda vezire sorar bunca yolu ve bu kadar zorluğu bir sepet elma için miydi? Vezir cevap verir. Bu elmalar sadece bu köyde yetişir ve bir hastalığı çok iyi gelir. Peki biz bu elmaları kimin için topladık diye sorar vezire Akın Kaan. Vezir benim bir oğlum var aylardır bu hastalıkla uğraşiyor. Ancak bu yol çok zor olduğu için kimseyi yolculuğa çıkarmaya ikna edemedim ta ki senin ile karşılaşınca kadar der. Akın Kaan ve vezir birlikte saraya dönerler. Vezir söz verdiği gibi iksiri Aslan Beye içirir. İksirin etkisiyle Akın Kaan'ı Aslan Bey huzuruna çağırır. Aslan Bey içtiği iksirin etkisiyle Akın Kaan'ı onun gözünde tam istediği gibi bir yiğit olarak görür. Akın Kaan da Aslan Bey'e kızı ile evlenmek istediğini söyler. Aslan Bey teklifi kabul eder.

Akın Kaan ve Yıldız Hatun kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenirler. Akın Kaan ile Yıldız Hatun uzaklarda olan bir köyde bir ömür boyu mutlu olarak yaşarlar.

Esra KAYA  
Bahri Hacıahmetoğlu İlkokulu  
3/A Sınıfı  
AYAŞ